

HET VERHAAL VAN... DE PRINS

Wie kent de Prins niet? Tijdens de vier dagen Vastenavond is hij in zijn mooie pak het stralende middelpunt van het feest, de belangrijkste persoon van heel het Krabbegat. Of toch niet...? Hoe dat zit lees je hieronder!

De Prins is dus niet te missen. Hij heeft Koninklijk Gezag. Daarom spreek je hem ook aan als 'Hoogheid', net zoals je koning Willem Alexander of koningin Máxima aanspreekt. In het Bergs dialect zeg je dan Òg'eid. De Prins woont ook in een echt paleis, al weet niemand precies waar dat is of hoe het eruit ziet. Het moet ergens in de slikken van de Oosterschelde liggen, daarom heet het ook 't Slikpeleis.

Tijdens de Vastenavond komt de Prins met zijn Prinseske en de Nar vanuit het paleis met de Blauwe Schuit naar Bergen op Zoom gevaren om daar vier dagen de baas van de stad te zijn. Van de burgemeester krijgt hij de sleutel van de stad, Bergen op Zoom wordt dan 't Krabbegat. En daar zit een klein geheim, want als de stad 't Krabbegat wordt, dan draait alles om en wordt de wereld op zijn kop gezet. De burgemeester geeft op het podium op de Grote Markt de stadssleutel aan de Prins. Zo wordt hij voor vier dagen, wat de leut aangaat, de baas van de stad!

Hoe herken je de Prins?

De Prins zie je niet altijd in zijn mooie pak. Soms

komt hij al naar Bergen op Zoom als de vier dagen van de Vastenavond nog niet begonnen zijn. De Prins is er dan wel, maar hij is dan 'incognito'. Dat is een mooi woord voor onherkenbaar. De Prins gaat op bezoek bij verschillende clubjes en dweilbands met de Boerenploeg. Hij heeft dan een lange, blauwe boerenkiel aan. Maar dat zijn er zo veel. Hoe kun je hem dan toch herkennen? Over zijn boerenkiel heeft hij een vissersnet en op zijn hoofd heeft hij een zuidwester. Want de Prins komt over zee vanuit 't Slikpeleis de stad in! Bovendien kun je Prins herkennen aan de speciale Gouden Krab, die altijd om zijn nek hangt. Want zijn Gouden Krab heeft hij bij zowel zijn mooie pak als over zijn boerenkiel omhangen.

Zuidwester

Vissers en schippers dragen op zee een speciaal hoofddeksel als het stormt: een zuidwester. De Prins draagt er ook een, voor alle leutstormen die hij tijdens de Vastenavond tegenkomt. Er zit een grote, witte struisvogelveer op, een hele voorname veer.



Kroontje

Het kroontje van de Prins is bijzonder. Aan het kroontje lijken bloemblaadjes van het sneeuwkllokje te zitten. Deze blaadjes groeien al, nog voordat het lente is.

Masker

Met de Vastenavond maakt het niet uit wie je bent. Daarom zetten Krabben soms een masker op, zodat je ook niet kunt zien wie je bent. De Prins heeft ook een masker op: een wit oogmasker, dat met een mooi woord een 'domino' heet. Het masker maakt hem juist een echte Prins!



Het mooie pak

Het pak van de Prins is heel chique en deftig, met gouden versieringen en een heleboel glimmertjes. In het midden staat het stadswapen van Bergen op Zoom, drie groene bergen met drie witte kruisjes. Het is een echt prinselijk pak, je ziet het bij meer prinsen. Zoek de Prins van Roosendaal maar eens op of die van Keulen in Duitsland.

Laarzen

Over zijn laarzen heeft de Prins witte beenkappen, daardoor ziet hij er wat steviger uit. In 2007 had hij als een Klein Duimpje zelfs reuzegrote zevenmijlsaarzen, waar hij mee door de stad liep. Het vastenavendmotto ging toen ook over sprookjes...

Vissersnet

Met dit net vangt de Prins als een visser alle Krabben, zo worden mensen tijdens de Vastenavond genoemd, om mee te doen met het feest en de leut.

De Gouden Krab

Aan deze Gouden Krab kun je de Prins altijd herkennen. Het heeft ook een geheim! Er zit een klein luikje aan de achterkant, waarachter twee haren van de staart van echte olifanten zitten. Een haar van een olifant uit 1956 en een uit 2008.

Tulpen

Vaak heeft de Prins een grote bos tulpen bij zich. Die bloemen laten zien dat de winter bijna voorbij is en de lente eraan komt.