



Lessuggestie Blauwe Schuit 2 handvaardigheid

Groep: 1, 2, 3

Doel lessuggestie

- De leerlingen luisteren naar een verhaal over de blauwe schuit.
- De leerkrachten verwerken het verhaal door dierenmaskers te maken.

Uitleg leerkracht

Lees dit verhaaltje voor aan de leerlingen:

Lang geleden vierden de mensen in Bergen op Zoom al carnaval. In Bergen op Zoom heet dat vastenavond. Vandaag is de intocht van de Prins. De Nar en de Prins hebben er heel veel zin in. In de ochtend trekken ze hun mooie pak aan. De Nar heeft prachtige laarzen aan en aan zijn pak zitten rinkelende bellen. Zijn pak is rood, geel en groen. De Nar vindt zijn pak mooi. Hij is er erg trots op. De Prins draagt een pak dat rood en wit is. Hij heeft witte laarzen en gouden krab om zijn nek. Als ze aankomen bij het station zien ze Steketee en de Grootste Boer. Ze zijn heel blij om de Nar en de Prins weer te zien. 'Hoi Nar, hoi Prins' roepen ze. 'Agge mar leut et' zeggen ze tegelijk. Daarbij zetten ze allemaal de duim tegen hun neus. Daarna gaan ze in een stoet naar de Grote Markt. Daar gaat het feest echt beginnen. Steketee gaat voorop. Hij heeft een politiepak aan en een sabel in zijn hand. De Grootste boer rijdt op een eigen wagen naar de Grote Markt. Hij draagt een zwart, net pak. Hij heeft altijd een witte paraplu bij zich. De Prins en de Nar rijden op de mooie prinsenwagen naar de Markt. Iedereen is blij en er klinkt vrolijke muziek. Er rijdt nog een hele mooie wagen mee in deze stoet. De Blauwe Schuit. Op de Blauwe Schuit wordt muziek gemaakt. Er wordt ook gefeest. Op de blauwe schuit zitten allerlei dieren. Hoe denken jullie dat de dieren er uit zien?

Bespreek met de kinderen welke dieren er allemaal op de blauwe schuit kunnen zitten.

Bespreek met de kinderen hoe ze dieren eruit kunnen zien.

Opdracht

Laat de leerlingen een eigen dierenmasker maken.

Daarna kunnen ze leerlingen de gedragingen en de geluiden bij het masker bedenken en na doen.



Uitbereiding opdracht

Achtergrondinformatie voor de leerkracht:

De volgende dierenfiguren kwamen onder meer voor op de Blauwe Schuit. De betekenissen kunnen besproken worden.

Een beer die staat voor iemand die alles ondersteboven loopt zonder erbij na te denken.

Een ezel die duidt op domheid.

Een eend die zijn snater niet houdt.

Kikkers die wijzen op blaaskaken en opscheppers.

Apen met spiegels als symbool voor de ijdelheid.

De kat stond voor diefachtigheid.

De papegaai wijst op de na-praters en de opscheppers.

Het varken als symbool voor vraatzucht.